

Als we aangeven wie welkom is om het avondmaal mee te vieren betekent dat ook meteen dat we andere gasten vragen om het avondmaal niet met ons mee te vieren als ze bij de viering aanwezig zijn. Uiteraard bent u nog steeds van harte welkom in de dienst! Waarom doen we dat?

Incidentele bezoekers die niet uit de GKV of CGK komen, hebben vaak nog niet die verbondenheid met ons gemeentelijk leven waar het bij de avondmaalsviering juist om gaat.

Natuurlijk zijn er situaties waarin we als kerkenraad een andere keuze willen maken. Bijvoorbeeld voor gasten die bij hoge uitzondering in het midden van de gemeente zijn, omdat ze bijvoorbeeld in het buitenland wonen en te kennen geven graag het avondmaal met ons mee te willen vieren.

In zo'n situatie kunnen zij op voorspraak van een belijdend gemeentelid worden verwelkomd. Van zo iemand wordt gevraagd een gastenformulier te tekenen waarmee hij aangeeft de Naam van Jezus Christus te belijden als zijn Verlosser, instemt met de Bijbelse leer zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt beleden, er naar verlangt zijn hele leven naar Gods Woord te richten en in de eigen gemeente belijdend lid is.

Ook kunnen er gasten zijn uit een ander kerkverband die regelmatig in onze diensten aanwezig zijn en op die manier verbonden zijn met onze gemeente.

In dat geval gaat de kerkenraad graag met hen in gesprek over deelname aan het Avondmaal.