



Stichting Jesus the Rock Missions; KvK: 05081014, Zwolle
Correspondentie adres NL: Orionlaan 22, 7771 EK, Hardenberg, Nederland
Correspondentie adres ZA: PO Box 780, Gonubie, 5256, Zuid-Afrika
Tel NL: +31-523-272329; Tel ZA: +27-82 660 9471
E-mail: info@jesustherockmissions.com
Website: www.jesustherockmissions.com
Bank gegevens NL: ABN-AMRO 40.12.82.228, Hardenberg
IBAN: NL84 ABNA 0401 2822 28; BIC: ABNANL2A
(Door Belastingdienst aangemerkt als ANBI met RSIN 815475627)
Bank gegevens ZA: Standard Bank Vincent Park, Br.Code:053721
Rek.no: 084 1200 88, BIC: SBZAZAJJ

...the God and Father...comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019

Door: Wiebe van der Heide

BESTE FAMILIE EN VRIENDEN

Het is met veel dankbaarheid aan God en al onze supporters dat we kunnen zeggen dat ons werk in Mzamom'Hle zeer voorspoedig verloopt. Er is constante vooruitgang door middel van de reguliere activiteiten. We zien kinderen opgroeien tot verantwoordelijke jonge mensen en velen van hen die onze programma's doorlopen hebben bevinden zichzelf in gezegende en redelijke leefomstandigheden, hoewel ze nog steeds in een erg dichtbevolkte (sloppen) wijk wonen. En ja, er zijn er helaas ook die het niet redden en betrokken raken bij drugs en misdaad. Maar velen hebben toch een tevreden leven gevonden en slagen erin om iets goeds van hun omstandigheden te maken. Zo ook vorige maand sprak ik een jongeman van 21 jaar. Als kind was hij 5 jaar bij ons, in onze programma's geweest. In zijn latere tienerjaren bezorgde hij zijn moeder veel zorgen door de dingen waar hij mee bezig was. Nu vertelde hij met trots dat hij een volgeling van God is geworden en je kunt het licht en blijdschap in zijn gezicht zien. En wij willen u allen met stelligheid op het hart drukken dat u, die ons werk op enigerlei wijze steunt, evenzeer onderdeel bent van deze dingen als hen die fysiek met de mensen van Mzamom'Hle werken. "Dank u voor het deel uitmaken van dit werk." Mag het Gods werk zijn!

EEN COMMUNITY SERVICES PROJECT

Tijdens de eerste helft van dit jaar heeft een klasgenoot van Lisa, Cameron Cotterrell, bij ons voor zijn school, 20 uur Maatschappelijke Stage gedaan. Onderdeel van dit project was het schrijven van een verslag. Hierbij een uittreksel daarvan, met een vertaling:

Tijdens de bezoeken aan JTRM hebben we zoveel verschillende en leuke dingen gedaan met de jongens, we deden bordspellen, kaartspellen, we deden veel Engels en wiskunde, bijna bij elk bezoek, we deden ook veel buitenactiviteiten zoals een hindernisbaan, voetbal, het spel "er is een brand op de berg" en nog veel meer geweldige spelen. Het was zo speciaal om de vrolijke gezichten te zien en te zien dat mijn aanwezigheid alleen al een effect had op hen en hun dag. De jongens vonden het echt mooi dat ik er was, zelfs zo dat één van hen vroeg of ik de volgende keer er ook weer zou zijn. Deze 20 uren zijn een geweldige beleving geweest en ik kan zeggen dat ik het niet anders zou hebben gewild. Alles liep zo goed en geolied dat als je mij zou vragen: "wat zou je anders hebben willen doen?", ik zou zeggen: "niets". Elk bezoek was zoveel plezier voor mij en weer anders dan de vorige keer wat elk bezoek erg speciaal maakte en de tijd deed omvliegen... Ik kan niet wachten om weer een keer op bezoek te gaan en de kinderen weer te zien!

Veel dank aan Cameron (en zijn chauffeur – moeder/vader) voor hun aandeel in de weekenden, het was altijd een groot plezier, voor ons en de kinderen, om hen hier te hebben.

During the visits at "Jesus the Rock Missions" organization we did so many different and fun things with the boys, we played board games, card games, we had lots of English and Maths lessons almost every visit, we also did lots of outdoor activities like an obstacle course (which I didn't do as I didn't want to embarrass myself!!!!), soccer, the game "There's a fire round the mountain" and many more awesome games. It was so special to see all the smiles on their faces and to see how me being there already made an impact on them and their day. The boys really enjoyed me being there, so much so that even one boy asked if I was going to be there the next time (which I was). It has been such a great experience doing these 20 hours and I honestly wouldn't change it for the world. Everything went so well and smoothly that if you asked me "what would you do differently?" I would say "nothing". Every visit was so much fun for me and different from the last one which made each visit so special and made the time go so fast... I can't wait to go visit again in the future and to see all the kids again!



Cameron and maths/wiskunde



Garrith

AFSCHIED GARRITH EN FAMILIE

Sinds we zijn begonnen in 2015 met het Jeugd Centrum op de boerderij maakten Garrith en zijn familie deel uit van de weekenden. Tijdens bijna alle zaterdagen kwam Garrith om een 1 uur durend programma met de kinderen te doen waar wij allen erg van genoten. In Juni verhuisde Garrith naar Engeland (zijn vrouw, Gwyneth, en hun 2 kinderen zullen spoedig volgen). We hebben hem gevraagd of hij over zijn ervaringen hier bij het Jeugd Centrum wilde schrijven; hierbij het origineel en een vertaling:

I would be more than happy to write about God's work.

It was certainly no coincidence that God let our path ways cross. In fact, He had been preparing my heart and ability years in advance whilst working for an outdoor activity centre.

When we heard Simone speak at Gonubie Baptist Church in 2015, both Gwyneth & I had a confirmation that we wished to invest our time and intellectual resources with the children.

It was incredible to learn that I had been visiting the boys for about 4 years in total. In those times, I would often go home to Gwyn and mention that I wonder if God is using the boys to teach me some life lessons.

For me, I feel selfish sometimes because I often felt I got the most enjoyment out of what I was doing for many reasons. I got to teach young lads that were always well behaved, extremely interested in what the lessons were about and always inspired to participate.

It was always pure 100% clean cut fun. This always was evident in the way the boys would react at the teachings and participations through the different team building exercises.

Again, selfishly, it was incredible to see these young boys transform into men over the last 4 years, and to think that I had an opportunity to participate in shaping their lives, not because I chose to do it, but because God's will is far greater than what I ever did.

If it were not for Jesus the Rock Missions, and if it were not for Wiebe, Simone, & Lisa (yes, YOU guys) giving your lives tirelessly to the service of Gods ministry, none of the above would ever have occurred.

So I thank you and Jesus the Rock Missions for providing this platform of Spiritual Cultivation for so many over the last 20 plus years that you guys have been in service.

Dank u wel Van der Heide familie
To God be the Glory.

Ik wil zeker graag iets schrijven over Gods werk. Het was zeker geen toeval dat God onze paden liet kruisen. In feite had Hij mijn hart en vermogen jaren tevoren voerbereid toen ik werkte voor een 'outdoor' activiteitscentrum. Toen we in 2015 Simone hoorden spreken in de Gonubie Baptisten Kerk, kregen zowel Gwyneth als ik de bevestiging dat we onze tijd en vermogen wilden investeren in de kinderen. Het verbaasde mij me te realiseren dat ik de jongens al 4 jaar had bezocht. In die tijd, wanneer ik natijd thuis kwam, vroeg ik me vaak af of God deze jongens gebruikt om mij een aantal levenslessen te leren. Ik had vaak het gevoel dat ik het meeste plezier haalde uit de activiteiten die ik deed. Ik had het voorrecht om jonge mensen te mogen onderwijzen die zich altijd goed gedroegen, uitermate geïnteresseerd in de lessen waren en met inspiratie mee deden. Het was altijd 100% gezellig. Dit was duidelijk in de manier waarop de jongens reageerden op de lessen en deelnamen aan

de verschillende 'teambuilding' activiteiten. Het was ongelooflijk om te zien hoe deze jongens zich ontwikkelden naar jonge mannen tijdens de afgelopen 4 jaar. Wat een voorrecht dat ik de kans had om deel uit te maken aan het vormgeven van hun leven, niet omdat ik daarvoor koos maar omdat Gods wil veel groter is dan wat ik ooit deed. Geen van het bovenstaande zou ooit hebben plaatsgevonden zonder JTRM en zonder Wiebe, Simone en Lisa die hun leven onvermoeibaar geven aan de dienst van God. Ik dank jullie in JTRM voor het verstrekken van deze ondergrond van geestelijke vorming voor zo velen over de afgelopen periode van meer dan 20 jaar dat jullie in Zijn dienst zijn geweest. Dank u wel Familie Van der Heide. Alle eer aan God!

TOT SLOT

In de afgelopen 3 jaar hebben we een behoorlijk aantal mensen, die praktisch zeer betrokken waren bij onze activiteiten, zien vertrekken uit Gonubie, waardoor een enorme leegte is ontstaan.

Zo ook Trix, een dame die al 10 jaar bij ons werk betrokken was en altijd bereid Simone te helpen met de meisjes, heeft Gonubie verlaten. Aan Garrith, Gwyneth en hun kinderen en aan Trix: "Bedankt voor jullie onvermoeibare inzet, jullie worden hier gemist door ons en de kinderen! Mag de Here jullie zegen in jullie nieuwe omgeving!"

Mensen zijn kortere of langere tijd bij ons en zullen ons ook weer verlaten. Maar als afsluiting Gods woorden aan Jozua: "Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten" (Joz. 1:5).

Met Hartelijke Groet en namens het bestuur van JTRM,
Wiebe, Simone en Lisa



Trix



Het bouwen van een onderdeel van de hindernisbaan tijdens een schoolvakantie



Een barbeque bij de waterplas

"Stichting Jesus the Rock Missions" is werkzaam onder de inwoners van een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid Afrika sinds 1997. (Registratie van de Stichting vond plaats in 2006.) Het doel van de Stichting is Gods liefde delen met kinderen c.q. jongeren en hun leefomgeving, waarbij wordt gewerkt op een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van de mensen. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken. Meer informatie over het ontstaan van de Stichting JTRM, de programma's, jaarverslagen etc. is te lezen op de website www.jesustherockmissions.com.