

Doop

Soms wordt er een kind of een volwassene gedoopt. Dat is eigenlijk net als “een schip ten doop houden”, iemand een behouden vaart toewensen. We geloven dat Jezus het weer goed heeft gemaakt tussen God en ons. Iemand die gedoopt wordt, wordt ondergedompeld in Gods goedheid en genade. In onze gemeente doen we dat symbolisch door water op iemands hoofd te sprenkelen, maar in andere kerken gaan ze soms helemaal onder water. Iemand die gedoopt is, mag zich een ander mens weten: verlost door Jezus, vernieuwd door de Heilige Geest, en mag er van uit gaan dat God zijn leven lang voor hem of haar zorgt. Omdat God dat belooft.

Eten en drinken

Acht keer per jaar vieren we avondmaal. Het woord is misschien een beetje misleidend, we houden niet een complete maaltijd en we doen het ook niet 's avonds. Jezus heeft toen hij voor de laatste keer het Joodse Pascha vierde, het gebruik ingesteld om hem te gedenken door het eten van brood en het drinken van wijn. Jezus gaf zijn leven, om ons te redden. Als wij brood eten en wijn drinken, mogen we zeker weten dat de redding van Jezus ook voor ons is. Daarom is het eigenlijk een feestmaaltijd. Omdat we allemaal mogen leven van genade, geven we extra aandacht aan de mensen om ons heen. En we kijken uit naar de dag dat Jezus weerkomt. Dan wordt het immers helemaal feest!

Feest

En natuurlijk vieren we nu al elk jaar de christelijke feesten. Met het Kerstfeest vieren we dat God naar de wereld omziet en Jezus geboren liet worden als redder. Met Pasen vieren we dat Jezus na zijn kruisdood toch weer opstond uit de dood, en dat dit ons de hoop geeft eens ook te zullen opstaan. Met Hemelvaartsdag vieren we dat Jezus naar de hemel ging om er zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en bezig ging om een nieuwe hemel en aarde voor te bereiden. Met Pinksteren vieren we dat God zijn Heilige Geest op alle gelovigen heeft uitgestort, zodat we nu allemaal de blijde boodschap van de redding door Jezus door gaan vertellen.