

Beschrijving van de gemeente



De NGK Assen Marsdijk is een kerkelijke gemeente in de wijk Marsdijk van de gemeente Assen. De kerkelijke gemeente is in 1996 ontstaan uit de gemeente Assen-Noord. Bij de oprichting werd rekening gehouden met een grootte van ongeveer 500 leden, dit aantal werd snel oversteegen. Sinds 2016 schommelt het ledenaantal tussen de 950 en 1000 leden. Omdat het kerkgebouw te klein is hebben wij in de ochtend dubbele diensten en in de middag enkele diensten. Rond de oprichting was onze gemeente een gemeente waarin veel kinderen werden geboren. Deze generatie verlaat sinds 2015 het ouderlijk huis wat terug te zien is in een daling van het aantal doopleden.

In de wijk Marsdijk is een gereformeerde basisschool waardoor de wijk in trek is bij jonge gezinnen. Wel lijkt het erop dat de aanwas van nieuwe jonge gezinnen en de geboorte van kinderen in vergelijking met de eerste jaren van de gemeente aan het afnemen is. Daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd.

De NGK Assen Marsdijk is één van de vijf NGK gemeenten in Assen, wat voor een stad als Assen met 70.000 inwoners veel is. Hierdoor is ons grondgebied klein en komen gemeenteleden elkaar makkelijk tegen. De vijf gemeenten hebben allemaal hun eigen karakter en manier van kerk zijn, wat er voor zorgt dat er de laatste jaren meer grensverkeer is tussen de kerken. Waar in het verleden kerkgrenzen duidelijk waren en vastgehouden werden zien wij steeds meer dat leden een gemeente zoeken die het beste bij hen past.

De gemeente is een welvarende gemeente, veel huishoudens hebben een dubbel inkomen. De gemeente is niet eenduidig te karakteriseren het is een mix van denkers en doeners, niet erg uitbundig, bescheiden, redelijk progressief, conflict mijdend, rationeel en deels gericht op gevoel. Wij zijn betrouwbaar, er wordt veel werk door ons verzet, afspraak is afspraak en organisatorisch zijn wij sterk. Als gemeente zijn we iets minder goed in het faciliteren van spontaan opkomende ideeën. Er is interesse voor nieuwe vormen en activiteiten die een projectmatig karakter hebben, iets continueren is niet onze sterkste kant. Er zijn veel familieverbanden en vriendengroepen wat een open karakter soms hindert. Sommige nieuwe leden geven aan het moeilijk te vinden contacten te leggen en de gemeente niet altijd als een warm nest te ervaren, anderen ervaren daarin geen problemen.

Rond 2010 heeft de gemeente een visie opgesteld rond gemeente zijn en die beschreven is vanuit drie aspecten: Boven, Binnen en Buiten. Later is er een vernieuwde versie verschenen met de titel "Het kennen van Jezus Christus is ons alles".

Sinds mei 2021 hebben wij, door een uitgebracht beroep op 1 van onze predikanten, 1 predikant. De kerkenraad heeft er voor gekozen om de vacature niet direct in te vullen maar ons eerst te bezinnen op de vraag; Op welke manier van vacature invulling is onze gemeente het best gediend. Is dit een (full-/parttime) predikant een kerkelijk werker of een combinatie van die twee. Voor de korte termijn is een kerkelijk werker aangetrokken die start vanaf februari 2022.

Boven

Het is moeilijk het geestelijke niveau van de gemeente te peilen en er woorden aan te geven. Is er sprake van lauwheid of hebben mensen andere vormen gevonden om hun geloof te beleven? Het is lastig te duiden. Tijden veranderen, er is meer diversiteit in de kerken. De centrale rol van de eredienst in de geloofsbeleving is minder vanzelfsprekend geworden. De invulling van het geloof gekoppeld aan een kerk om samen vanuit die gemeenschap het geloof te beleven en te verdiepen

wordt landelijk en ook in Assen als minder vanzelfsprekend gezien. Er is behoefte aan een vernieuwde en frisse ervaring van het geloof en de erediensten. Dit wordt versterkt doordat er instroom is geweest van mensen die niet lid waren van een vrijgemaakte kerk. Tradities en gewoonten worden meer bevraagd, dat stelt ons voor de opdracht om samen te zoeken naar nieuwe antwoorden. Wij willen de diversiteit in de gemeente ruimte geven, elkaar vinden in wat ons bindt, het geloof in Jezus, onze redder.

Naast instroom was er ook uitstroom. Er zijn verschillende motieven waarom mensen de kerk hebben verlaten de afgelopen 10 jaar. In de eerste plaats zien wij leden die vertrokken om een gebrek aan beleving en gemeenschap, deze mensen gingen veelal over naar evangelische en charismatische gemeenten in en buiten Assen. Sommige mensen vertrokken naar kerken die zijn afgesplitst van de GKV omdat men zich zorgen maakte over de koers van het kerkverband en de eigen gemeente. Tot slot zien wij een aantal broeders en zusters die afscheid hebben genomen van onze gemeente omdat de binding met kerk en/of geloof verdween.

Kijkend naar de toekomst willen wij ons richten op de inhoud van het geloof, diepgang in het onderwijs, diversiteit in de diensten en beleving. Vormen zullen veranderen maar het onderwijs in de Bijbel en het delen van ons geloof blijven kernwaarden voor de kerk.

Onder andere om die reden hebben wij als gemeente de afgelopen jaren nagedacht over de betekenis van de liturgie. Wij willen investeren in goede prediking. De lijnen die wij in het verleden hebben uitgezet met leerdiensten, themadiensten en jongerendiensten willen wij vasthouden. Daarnaast willen wij de betrokkenheid van de gemeente bij de diensten stimuleren; in de voorbereidingen van de diensten, invulling van de diensten en de beleving van de diensten. Maar ook in de verwerking van wat in de diensten wordt aangeboden, door bijvoorbeeld materiaal voor de kringen beschikbaar te stellen. Deze beweging is al in gang gezet en wordt zichtbaar in de grotere betrokkenheid van gemeenteleden bij de eredienst, onder andere in muzikale bijdrages. Tegelijk merken wij dat voor sommige mensen de drempel hoog ligt om actief bij te dragen, wellicht spelen daarin angst om te falen of beoordeeld te worden een rol.

Naast onderwijs in de Bijbel zijn onderlinge gesprekken een belangrijk onderdeel in geloofsgroei, in het uitwisselen van geloofskennis en ervaring. Wij willen gesprekken stimuleren; in de kringen (jeugd, jongeren en in de gemeente), tijdens boekbesprekingen en de persoonlijke gesprekken thuis en rondom de diensten. Sinds 2012 zijn de wijken, van 20 tot 30 adressen, opgedeeld in kleinere kringen (8 tot 12 adressen). Dit is gedaan om in een kleinere setting makkelijker met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Rond 2014 heeft de kerkenraad een organisatieverandering doorgevoerd. Er kwam een splitsing tussen beleidstaken/dagelijkse bestuur en de pastorale bearbeiding van de gemeente. De hoofdreden hiervoor was: de ambtsdragers meer tijd en ruimte te bieden voor de bearbeiding in de gemeente. Vanuit de gedachte dat de kring een eerste pastorale en diaconale taak heeft naar de gemeente. Een bijeffect is helaas geweest dat de ambtsdragers meer op afstand van de gemeente zijn ingekomen i.p.v. dat ze dichter naar de gemeente zijn toegegroeid. Waar de kring minder goed functioneert zien we een extra pastorale belasting voor de ambtsdragers ontstaan. Bezoek van de predikant wordt bij bijzondere situaties in het leven gemist. Voor een deel van de gemeente staat de predikant op een voetstuk en wordt aandacht van hem extra gewaardeerd.

Het jeugdwerk krijgt op dit moment veel aandacht. Veel gemeenteleden (ongeveer 60) zijn als (bege)leider gekoppeld aan een kind-, jeugd- of jongerenkring of zijn op een andere manier actief in

het bereiken en stimuleren van de jeugd. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe initiatieven ontwikkeld: reis naar Israël, kloosterweekenden en Youth Alpha.

De grote nadruk op het jeugdwerk heeft als keerzijde dat andere groepen in de gemeente minder aandacht krijgen. Te denken valt aan de jonge gezinnen (25-35 jaar) en de ouders van de opgroeiende jeugd, de 30-ers en 40-ers. De rol van de ouders in de geloofsopvoeding verdient meer aandacht in onze gemeente. Maar ook de ouderen met hun persoonlijke geloofsvragen verdienen meer pastorale zorg.

Op veel vlakken is een poging ondernomen om de geloofsgroei en het gemeentelven te stimuleren, dit alles met wisselend succes. Het beleid en de structuren zijn op orde, er is sprake van een goede verdeling van taken en de omgang in overlegorganen wordt als gelijkwaardig ervaren.

Binnen

Als wij naar binnen kijken dan kijken wij naar elkaar als gemeenteleden.

Praktisch hoe gaan wij met elkaar om, steken wij voor elkaar de handen uit de mouwen in de kring of als er iets in de kerk geregeld moet worden?

En geestelijk, als wij met geloofsvragen zitten als wij ouder worden of verdriet hebben omdat het leven hard is en/of je als jongere soms niet weet hoe je je plek in deze wereld moet innemen, staan wij dan voor elkaar klaar?

Van buiten wordt onze gemeente niet altijd als een warm nest gezien, tegelijk zijn er vaak signalen dat gemeenteleden zich bij moeite gezien voelen en dat hulp aangeboden wordt.

Wij zijn een gemeente met een grote groep dertigers en veertigers die druk is met het gezin, het werk en de kerk. Wij leven in een tijd waarin veel van ons gevraagd wordt. Wellicht worden wij mede daardoor individualistischer om zo met de grenzen die wij onszelf stellen, invulling te kunnen geven aan de eisen van de maatschappij. Wij gaan heel bewust met onze tijd om, wij zijn zuinig op onze vrije tijd en denken goed na over hoe wij onze tijd besteden. Dit maakt het voor een groot aantal gemeenteleden moeilijk om doordeweeks invulling te geven aan het gemeentelven. De zondag is voor veel mensen een echte rustdag, een dag voor het gezin. Het risico van onze gemeente is dat wij er minder aan toekomen om elkaar op te zoeken, doordeweeks en op de zondag.

Om met elkaar mee te leven en elkaar te kennen is ontmoeting nodig. Het is belangrijk die momenten dat wij elkaar treffen te benutten om elkaar echt te zien.

Buiten

Wat betekenen wij als NGK Assen-Marsdijk voor onze omgeving?

Wij nemen een plaats in, in Marsdijk, de wijk waarin wij wonen en kerk zijn. Voor de bewoners van Marsdijk willen wij ook kerk zijn.

Onze wens is om een gastvrije gemeente te zijn waar anderen zich thuis voelen en zich tot aangetrokken voelen. Dit gaat niet vanzelf, een open gebouw alleen helpt niet om mensen naar je toe te trekken. Aandacht en tijd is nodig om relaties op te bouwen en geloof te delen. Daarom willen wij als gemeente een plek in de wijk innemen, als gemeente en individueel gemeentelid. D.m.v. de kanskaartenactie willen wij een aantal jaren bewoners van de wijk Marsdijk helpen op het sociale en maatschappelijke vlak. Met het organiseren van de jaarlijkse herderstocht in Balloo op kerstavond

willen wij bewoners van de gemeente Assen en omliggende dorpen bereiken met het evangelie. Een klein zaadje dat zijn uitwerking mag hebben door het werk van de Geest.

Verder zijn in de afgelopen jaren op het evangelisatievlak verschillende initiatieven geweest als sportactiviteiten in de zomer en het participeren in SWAMP (een weekend met activiteiten voor alle bewoners van Marsdijk). Helaas zijn deze activiteiten na een aantal jaren weer gestopt en is in het algemeen niet gemakkelijk om gemeenteleden bereid te vinden om mee te doen aan activiteiten. Daarentegen ontstaan er ook weer nieuwe initiatieven, zoals het contact met Java dat vanuit onze gemeente wordt opgebouwd. Vanaf 2022 tot 2027 zal dominee Schipper predikanten op Java d.m.v. congressen ondersteunen en zal de gemeente in dit werk actief betrokken worden.

Een groot aantal gemeenteleden is op individueel vlak actief bij organisaties in de wijk/stad zoals:

- vluchtelingenwerk;
- asielzoekerscentrum;
- stichting Present;
- Arendstate;
- voedselbank;
- de Samaritaan (hulpbehoevende mensen ondersteunen met o.a. maaltijden);
- Open Huis (inloophuis voor iedereen).

Dit beoordelen wij als zeer positief en willen wij versterken, want op al die plekken zijn gemeenteleden als christen zichtbaar in de samenleving. Wat opvalt is dat wij van elkaar lang niet altijd weten waar wij ons voor inzetten. Meer openheid over wat je doet en wat die taak met je doet kan inspirerend zijn voor de gemeente. Vormen bedenken om dat te faciliteren zien wij als een kans voor de toekomst. Zodat onze gemeente ook naar buiten toe een uitnodigende uitstraling krijgt.

Als gemeente zullen wij steeds moeten nadenken of de vormen die wij kiezen, ook passend zijn. Hierbij is een ontspannen missionaire houding belangrijk. Stefan Paas verwoordde het in zijn boek "Vreemdelingen en priesters" als volgt:

"als veel succes uitblijft, de moed niet te verliezen en gewoon je plek in te nemen tussen God en mensen"